

Du dør, hvis du sladrer

”**M**en øh ...” Jeg sukker og smider bogen på mit bord.

Min ven Johar ser op fra sit matematikhæfte.

“Hvad er der i vejen?”

“Jeg har taget den forkerte bog,” siger jeg og rejser mig.

“Må hen til skabet for at bytte den. Er snart tilbage.”

“Ded man inte har i huvet, mås man ha i benerne,” svarer Johar flabet og i en sær dialekt.

Jeg går alene gennem den stille skolebygning, standser foran mit skab og begynder at fumle med hængelåsen. Så hører jeg stemmer for enden af gangen. Jeg drejer hovedet og får øje på Kringlen.

Du spørger: Hvem er Kringlen?

Jeg svarer: Det er ham med de kæmpestore muskler,

som har røget pot og brækket sig i åen ved Rådhusparken. Ifølge visse rygter har han også kørt spritkørsel i en Porsche (men det kan godt have været en Peugeot).

Okay, her kommer Kringlen altså sammen med to af sine næsten lige så muskuløse makkere. Alle tre er helt oppe at køre og dunker hinanden i ryggen, som om de lige er blevet verdensmestre i bodybuilding. Jeg prøver at ignorere dem.

Da de er næsten henne ved mit skab, er der nogen, som råber til dem fra den anden ende af gangen:

“Hey drenge!”

Det er Eva, hjemkundskabsdamen. Og hun lyder vred, det er usædvanligt.

Kringlen stivner, og inden jeg når at opfatte noget, presser han mig op mod den åbne skabsdør, så jeg næsten bliver mast ind i mit eget skab.

“Du dør, hvis du sladrer,” hvæser Kringlen i mit øre. “Det gør din mor også!”

Så træder han et skridt tilbage og begynder at gå mod hjemkundskabs-Eva med sine makkere på slæb. Jeg kan høre, at Eva skælder dem ud, men jeg kan ikke rigtig opfatte, hvad hun siger.

Det hele er meget mystisk, og jeg fatter virkelig brik. Hallo, altså ... hvad ville Kringlen mig? Mest af alt



er jeg bare glad for at være sluppet ud af kløerne på ham med kun et par rifter på venstre arm.

Men ... hvad er det egentlig, jeg skal tie stille med? Måske at Kringlen kom gående på gangen, når han burde være til time? Det kan nu ikke være den store hemmelighed. Hjemkundskabs-Eva så ham jo.

Jeg grubler videre, og netop som jeg skal til at lukke mit skab, opdager jeg noget på bunden af det. Langsomt bøjer jeg mig ned og samler en plastikpose fuld af ... noget hvidt pulver op!

Som et lyn smider jeg posen ind i skabet igen og smækker skabsdøren i, som om der var ebola i den. Jeg er helt lamslået og utilpas, for pludselig forstår jeg – *Kringlen vil bruge mig til at gemme kokain!* Hvis det slipper ud, er jeg dødens sikre bytte!

Chewbacca nægter at kæle

Om aftenen skal Mirre og jeg i biffen og se den seneste Star Wars-film.

Mirres og mit forhold er ikke helt ukompliceret. For nogle måneder siden kyssede jeg hende (frivilligt) og splattede hendes kat ud (ufrivilligt). Men det er lidt en anden historie. Det var derfor, hun forlod mig, og nu er vi venner. Bare venner. Selv om jeg ville ønske, at vi var mere end bare det.

Da jeg kommer vadende hen mod biffen, kan jeg se hende på lang afstand. Hun står lænet op ad murstensvæggen i en sort, knælang jakke og ser mod åen. I profil ligner hun en skuespiller fra en fransk undergrundsfilm.

Jeg standser et par meter fra hende for at kunne betragte hende uden selv at blive set. Næsen med freg-

nerne er vanvittig smuk, men jeg er ikke vild med hendes næsering.

“Morris!” råber hun, da hun opdager mig. “Hej!”

Vi giver kram, som vi plejer, og jeg nyder hendes duft. Den er sød og fuld af håb. Lidt som foråret, men det er kun december.

I biografen køber Mirre en XL portion popcorn, og fyren bag kassen giver hende nærmest en spand.

“Tror du, vi har nok?” Hendes livlige næse rynker, da hun smiler til mig. “Eller skulle jeg have købt en til?”

Jeg griner.

“Sig til, hvis du skal have hjælp til at bære. Du kunne godt bruge en trækvogn.”

“Snarere en gaffeltruck,” fniser Mirre.

Vi slår os ned på vores pladser bagest i salen. Reklamerne begynder, og alt er fryd og gammen.

Under den første del af filmen hvisker vi Star Wars-citater til hinanden.

“You were my brother, Anakin. I loved you.”

“If you’re not with me, then you’re my enemy.”

“Great, kid. Don’t get cocky!”

I den stil. Og da Mirre efterligner Chewbacca og siger: “Uuuur ahhhhrrr uhrrr ahnnnnr aaaaargh ...” og samtidig lægger armen om mig, er jeg helt sikker