

En urolig tid

Peter Holm blev født i København i 1765. Han voksede op i Teglgårds Stræde. Hans far var ølbrygger. Inde i gården lå det lille bryghus.

Den slags bryghuse var der mange af. Drikkevandet var dårligt. Derfor drak folk meget øl. Det var ikke stærkere, end at børn også kunne tåle det.

Peters far var en flittig mand. Han arbejdede næsten døgnet rundt. Men penge var der ikke mange af.

Familien klarede sig kun, fordi børnene hjalp til. Og fordi Peters mor havde arbejde. Hun vaskede for fremmede. Hun vågede over syge. Og hun syede tøj til soldater.

På den måde blev der råd til, at Peter kunne komme i skole.

Sankt Petri Skole lå i nærheden. Her fik drengen lært at læse og skrive.

Peter voksede op i et livligt kvarter. Her var masser af børn. Nogle få gik i skole. De fleste måtte arbejde. Eller løb rundt i deres pjalter. Spillede klink på gaden. Råbte skældsord efter fulde folk.

Når Peter ikke var i skole, hjalp han til i bryghuset.

Så snart han havde fri, løb han til stranden.

Her holdt fiskerne til. Det var spændende at kigge på.

Peter blev gode venner med en ung fisker. Thomas hed han. Inden længe fik han lov til at komme med på tur. De fiskede i Øresund. Han lærte at sejle en jolle. At sætte sejl og styre efter vinden.

Det skulle han aldrig fortryde.

En dag fik han brug for det, han havde lært.

Årene gik. Peter kom i lære hos sin far. Han blev ølbrygger.

Så døde hans far.



Peter måtte overtage bryggeriet. Men han savnede det frie liv på Sundet.

Så ofte han kunne, tog han med Thomas.

De fangede mange fisk.

Thomas tjente gode penge. Han kunne købe sig en større båd og gifte sig.

Peter var 35 år.

Det gik dårligt med bryghuset. Folk sagde, at hans øl smagte surt. Det var rigtigt. Han manglede en kone, der kunne hjælpe ham. Men endnu havde han ikke fundet den rigtige.

30. marts 1801 tog Peter og Thomas på fisketur. Det blæste godt fra nordvest. Alligevel sejlede de op mod vinden. Ruserne ud for Skovshoved skulle røgtes.

Bølgerne sprøjtede ind over jollen. De skulle netop til at hale sejlet ned, da de så noget.

Hvad var det?

En kæmpe flåde af store orlogsskibe. De kom fra nord for fulde sejl. På skibene blafrede det engelske flag.

Så lød der et skingert signal.

Peter og Thomas glemte ruserne. Det her var for spændende.

De så den engelske flåde kaste anker mellem Hven og Taarbæk. I en fart vendte de jollen og sejlede tilbage mod København.